

Jaarverslag 2022

Een jaar waarin de wereld herstelde van een lange ingrijpende corona periode. Veel gezinnen hebben dierbaren verloren door deze besmettelijke ziekte. Ook in Amalia waren mensen ziek en moesten in quarantaine. De stilte en angst werd achter elke voordeur gevoeld, maar ook was er rouw en verdriet in huis om het verlies van een geliefde bewoner.

Na anderhalf jaar werd in 2022 de regels verruimd, mondkapjes overbodig en mensen konden elkaar weer spreken en ontmoeten. Er werd in januari een stampottenmaaltijd georganiseerd. In augustus een BBQ op het terras. Het jaarlijks dagje uit was op 31 mei. De reis was met de bus naar Zeeland, waar we een rondvaart maakten op de Maas en bij “Het Arendsslot” in s’ Heer Arendskerke genoten we van een goed verzorgde lunch. ‘s Middags bezochten we het bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. We sloten dat af bij “De Heyzon” in Kapelle waar een heerlijk warm/koud buffet voor ons werd verzorgd. Het was een dag met een gouden randje.

Elkaar ontmoeten vinden we belangrijk. Er is wekelijks gelegenheid voor gezamenlijk koffiedrinken. Op een ander moment in de week wordt het ‘bewegen-uurtje’ georganiseerd. Op zondagavond zingen de bewoners met elkaar bij het orgel een aantal psalmen.

Er zijn in 2022 een aantal avonden georganiseerd waarbij externen een presentatie hielden. Dhr. De Waal heeft ons inzichten gegeven over het Christelijk Onderwijs in Schotland. Dhr. Rien Mouw nam ons mee de natuur in door een prachtige presentatie via de beamer. Er was een workshop waarbij ook de bewoners aan de slag konden om mooie bloemstukjes te maken. Er zijn twee avonden georganiseerd met een muzikale omlijsting. De kinderen van de Eben-Haëzerschool zijn voor de kerstvakantie op bezoek geweest en hebben het kerstprogramma laten horen. Ds. W. Harinck verzorgde een Kerstmeditatie.

We kunnen terugzien op een jaar waarin veel georganiseerd is voor de bewoners. De bewoners hebben door hun aanwezigheid op veel momenten hun betrokkenheid laten zien. Velen hielpen mee met allerlei activiteiten. Dat wordt gewaardeerd.

We zijn dankbaar voor de ondersteuning vanuit het bestuur en de stichting Vrienden van Amalia Staete en in het bijzonder van het beheerdersechtpaar die elke keer weer klaar staan voor de bewoners en ervoor zorgen dat Amalia Staete zorgvuldig onderhouden blijft.

We wensen een ieder toe dat elke dag opnieuw Psalm 25: 2 ons mag leiden:

HEER’, ai, maak mij Uwe wegen,	Leidt mij in Uw waarheid, leer
Door Uw woord en Geest, bekend;	IJ’rig mij Uw wet betrachten.
Leer mij, hoe die zijn gelegen	Want Gij zijn mijn heil, o Heer’!
En waarheen G’ Uw treden wendt;	’k Blijf U al den dag verwachten.